

Lokal utvecklingsplan för Läfte i Vingåkersbygden

Framtidsvision:

Ta tillvara på befolkningens kreativa förmåga att tillsammans utveckla Läfte i den riktning som vi önskar, det vill säga se till att vi får en trygg ort där kulturen är det sammanhållande kittet för vår utveckling.

Så här vill vi utveckla vår bygd

Genom att skapa en träffpunkt i Läfte skapas mötesplatser för kultur, bildning, organisering, service, hälsa och personlig utveckling.

För att fortsatt ha en kreativ förmåga behövs mångfald med inflyttning och möjlighet för våra äldre i Läfte att kunna bo kvar. Detta möjliggörs genom att skapa seniorbostäder i form av hyresrätter och/eller bostadsrätter.

Trafiksituationen förbättras uppenbart genom hastighetskameror vid alla infarter samt belysning genom hela byn, även längs med 214.

Så här har vi arbetat

Genom enkäter, information och deltagande vid våra evenemang Läftedagen och julmarknaden samt stormöten, nyhetsbrev, hemsida och facebook kan vi ta in vad Läfteborna vill och önskar och på det sättet når vi bra förankring för vårt arbete.

Samverkan mellan våra lokala företag där Hjälmmargården är en part är viktigt. Så även samverkan med Vingåkers kommun.

Bygdeprofil

Statistik

Antal invånare (2018): 406



Arbetsställen

Antal arbetsställen 2019

Tabell 8a

Källa: Företagsdatabasen

	Antal arbetsställen
Antal anställda	
0	59
1-4	8
5-9	1
10-19	0
20-	0
Totalt	68

Arbetspendling 2017

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik

Pendlingsrelation	Män	Kvinnor	Totalt
Förvärsarbetande med bostad i området	95	88	183
Bor och arbetar i området	19	14	33
Arbetspendlar ut från området	76	74	150
Uppgift om arbetsställe saknas ¹⁾	0	0	0
Arbetspendlar in till området	6	14	20
därav från övriga kommun/er i området	5	6	11

Arbetsutpendlare från Läppe

Andelsfördelning för utpendling till de tre mest frekventa kommunerna



Service idag

Navet i Läppe utgörs av vår föräldrakooperativa förskola och fritids. Det är också det enda exemplet på allmän service som finns på orten. Via företagen har vi tillgång till hantverkare, sommarbutik, camping och privat stuguthyrning.

Övriga tillgångar är **sammanhållning**; trots brist på naturliga samlingsutrymmen har invånarna förstått att om det ska hända något är det bäst att ta tag i det själva så att utvecklingen går i läppebornas intressen.

Kultur

Att kulturen spelar en viktig roll för utveckling av samhällen är ett känt faktum. I Läppe har vi många duktiga kulturarbetare som bidrar till ortens utveckling. Personer som konstnären Birgitta Lovén och musikerfamiljen Widén har inte bara bidragit med sin kultur utan också aktivt inspirerat och lockat andra kulturpersoner till kommunen och därigenom bidragit till utvecklingen av Vingåkers kommun och Läppe.

Vi arbetar också aktivt med samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Hjälmgården är ett exempel på en god samverkanspartner. Turismen betyder mycket för orten.

Tillåtande, deltagande och nyfikna invånare. Invånare med spännande idéer bemöts positivt och tack vare byalaget ges de ofta möjlighet och stöd i att förverkliga sina tankegångar vare sig det gäller utveckling av infrastruktur eller en pimpeltävling.

Natur och miljö

Läppe ligger vackert vid Hjälmarens södra strand och har en spännande bebyggelse med både gammalt och nytt i god harmoni. Priset på fastigheter är fortfarande bra och lockar många, framförallt från våra storstäder.

Kulturmiljö

Läppe har anor sedan järnbruket på 1600-talet då bl.a. små kanonkolor tillverkades till att bli ett infrastrukturnav under 1800-talet med sin hamn i Hjälmarens där sjötransporter utgjorde en viktig del för Sverige. Under 1900-talet utvecklades turismen med hjälp av pensionatsliv och rekreation.

Bygdens historia

Orten Läppe finns beskriven redan från 1600-talet. Här fanns redan då verksamhet i form av järntillverkning och tillverkning av bl.a. kanonkolor för den svenska krigsmakten. Efterhand blev läget vid Hjälmarens en viktig punkt för sjöfart och transporter över vattnet. Hamnar blev anlagda och från mitten av 1800-talet och en bit in på 1900-talet fanns en tämligen livlig sjötrafik mellan Örebro-Läppe-Stockholm via Hjälmarens kanal, som förband Hjälmarens med Mälaren. Det finns många beskrivningar av olika fartyg som angjorde Läppe och tog med torggummor till Stockholm för försäljning av traktens odlingar och andra varor vid ex. Kornhalmstorg. Handeln med läder och lädervaror var också ganska omfattande och det fanns flera skomakare i Läppetrakten.

En man som sedermera kom att kallas Läppekungen, Erik Eriksson, slog sig ner i Läppe och under det sista årtiondet av 1800-talet började han med fastighetsaffärer. Efter hand köpte han in en kvarn, Läppe gård och en hamn, där han tog sig rollen som hamnfogde och hanterade den livliga båttrafiken. Han uppförde också ett eget sågverk och under 1920-30-talet byggde han ett stort antal hus och sommarstugor för uthyrning. Under 40-talet hade sjöfarten på Hjälmarens så gott som upphört. Hamnen och kvarnen såldes och undan för undan såldes även de uthyrda husen, mestadels till de befintliga hyresgästerna. Med ett ökat antal såväl sommarboende som permanentboende fick den lilla byn Läppe ett invånarantal som gav underlag för service i form av skräddare, poststation, telegrafstation, två affärer, två bensinstationer, bussgarage och pensionat. En rikskänd profil i bygden var bilhandlaren Läppe-Pelle. Han byggde Sveriges första bilvaruhus på landsbygden. Barnen gick i Lindbols skola, en s.k. B-skola som byggdes redan 1886 och lades ner 1963, då de flesta byskolorna i kommunen lades ner.

Idag har Läppe ca. 325 fastboende och ett stort antal fritidsboende. Den relativa närheten till Stockholm lockar många inflyttare från storstaden och byn fortsätter att växa.

Prioriterade utvecklingsområden

1. Skapa en träffpunkt i Läppe som ger mötesplatser för kultur, bildning, organisering, service, hälsa och personlig utveckling.
2. Skapa seniorbostäder, som möjliggör bl.a. för våra äldre att kunna bo kvar på orten.
3. Skapa ett tryggt samhälle. Trafiksituationen förbättras uppenbart genom hastighetskameror vid alla infarter samt belysning genom hela byn, även längs med 214.

Andra utvecklingsområden:

- ✓ Fortsatt utveckling av vårt kulturliv genom fortsatta evenemang som drar folk till bygden och som ökar vår sammanhållning.
- ✓ Ökad turism och dagbesökare genom marknadsföring och aktiviteter.

Organisering

Byalaget Kreativa Läppe har under många år arbetat med olika arbetsgrupper. Har några personer visat intresse för en specifik fråga som för Läppe framåt har en arbetsgrupp bildats. Dessa arbetar självständigt men med regelbundna återkopplingar till styrelsen för byalaget. I de flesta arbetsgrupper finns även någon styrelseledamot med.

För närvarande har vi följande arbetsgrupper: Väg & trafik, evenemang, bäverstigen, boende, byahus, CIP samt information och marknadsföring. Tidigare grupper har varit bredband (vilket genomförts) och historiegrupp för att nämna några.